



B&B

De Ontdekking

Borneostraat 1a, 1094 CE Amsterdam

Tel: 020-69211103

www.bnbdeontdekking.nl

Het wonder van Amsterdam

Prijs: Vanaf € 95 per nacht voor twee personen, exclusief ontbijt. In het weekend geldt een minimum van twee nachten. Kamer geschikt voor mindervaliden, gelijkvloers op begane grond. Betaald parkeren voor de deur.

Service: 10

Vers fruit, verse bloemen, een fles wijn, *Het Parool* en een uitdraai van alle evenementen wachten op ons.

Kamer: 10

Modern appartement met eigen ingang, buitenterras en Italiaanse designkeuken. Hip, licht & luxe.

Badkamer: 7,5

Design wastafel, vele handdoeken en fijne flesjes shampoo, jammer van het beroerde licht, waarmee zelfs Doutzen Kroes zou kunnen gaan twijfelen over haar looks.

Entourage: 10

Hip en fris. Veel design én heuse vrouwentongen! *Elle Wonen* meets Borneostraat 1a.

Ontbijt: 6

Tja, niet inclusief, maar voor tien euro wordt de koelkast gevuld.

Ligging: 7,5

Op de grens van het oude centrum en de eilanden met als achterbuurman het pas geopende restaurant Het Pomstation, gevestigd in een voormalig watergemaal.

Prijs/kwaliteit: 8

Mij hoor je niet over 95 euro voor een stadsappartement met zoveel luxe en ruimte.

Ha Linda,

We zijn in Amsterdam en hebben de nacht doorgebracht in Bed & Breakfast De Ontdekking als vriendin M. zich over de gebruiksaanwijzing buigt van de uiterst geavanceerde oven en vraagt hoe mijn Italiaans is.

De Ontdekking is een opvallend fijn adresje op de grens van het oude stadshart en de moderne haveneilanden. Probleem is alleen dat vriendin M. en ik allesbehalve geavanceerd zijn.

Bovendien is ons Italiaans niet meer wat het ooit geweest had moeten zijn. Even voor alle duidelijkheid: eigenaren Jorine en Pieter serveren geen ontbijt.

Wist ik. Wel kun je voor tien euro de koelkast laten vullen met kaas, boter en al het andere wat nodig is voor een lekker ontbijt, inclusief zelf af te bakken broodjes. Lukt dus niet met die broodjes, maar dat had ik al gezegd, en ik wil helemaal niet zeuren want het is juist zo leuk hier. Dat zie je meteen bij binnenkomst. Op het aanrecht wacht een fles rode wijn en op de eettafel vlamt het voorjaar in de vorm van erecte tulpen in oranjegezinde kleuren. Er is vers fruit en op een schoolbord worden we in krijgt welkom geheten door de hele familie. Jorine wilde haar hele leven al een B&B beginnen, bekend ze bij ons entree. Sinds augustus vorig jaar is haar droom uitgekomen. En deels die van mij, want ik heb altijd al gedroomd van een appartement als dit: wit, fris en zo heerlijk leeg. Minimalistisch is het echter geenszins, het door DOK-architecten ontworpen appartement is juist van alle gemakken voorzien, van LCD-TV tot Italiaanse designkeuken. We hebben zelfs een eigen tuin. En dát in Amsterdam! Ook kunnen we kiezen uit vier soorten Simon Lévelt-thee, waaronder *Wonder van Amsterdam*: een geurige, volle thee gemelangeerd volgens geheim recept. Wel zo toepasselijk. Immers ook dit adresje had ik veel liever geheim gehouden. Je begrijpt Linda, heel even ben ik domweg gelukkig vlakbij de Dapperstraat.

Liefs uit Mokum,

Nicolline

